

Aan Zr Therésa,

Als eerste wil ik U namens de Stichting Steun Aan Gambia heel hartelijk bedanken. In Juni van het afgelopen jaar heeft onze stichting van Huize Rosa linnengoed mogen ontvangen. Zowel onze stichting en zeker het comité van Somita in Gambia waren hier erg blij mee.



De container waarin de spullen voor Somita vervoerd werden, zou eind juni in Gambia arriveren, echter deze is pas rond de 15 augustus in Gambia aan gekomen.

Het was de bedoeling dat wij als stichting de inhoud van de container in juni naar Somita zouden brengen.

Op het moment dat de container in Gambia aan kwam waren wij al weer een aantal weken werkzaam in Nederland en daardoor zijn de materialen opgeslagen in Gambia.

In oktober hebben wij bij ons bezoek aan Gambia het linnengoed overgedragen aan het Ziekenhuisje in Somita.



Men was zo blij dat men direct begon met het opmaken van de bedden.

Met ons zijn, nu voor de tweede maal, een aantal managers van de ABNAMRO meegegaan.

Gezamenlijk hebben we een school voorzien van deuren/ramen en zijn de muren gestukadoord en geschilderd, er is een transitbus omgebouwd tot ambulance, zijn er drie waterpompen (welke al vijf jaar stuk waren) gerepareerd, is er een opslagplaats voor medische materialen gebouwd en ingericht en hebben we een start gemaakt met de verbouwing van een gebouw tot oogklinik.



Kortom we hebben veel kunnen realiseren met de goederen en het gedoneerde geld van nog al wat Nederlanders.

Namens de medewerkers van het ziekenhuisje in Somita en het comité van Somita wil ik U allen hartelijk danken voor Uw donatie.

Tijdens de dienst in moskee is hier ruim aandacht aan besteed en heeft de bevolking van Somita U allen in hun gebed bedankt .

Met vriendelijke groet, Namens de Stichting Steun Aan Gambia
Gabriel van Heusden
De Hoefkamp 10-58
6545 MC Nijmegen